

38. Beverlo

Er zijn soldaten uit Beverlo vertrokken,
ze zijn als beesten naar 't front gedreven,
ze zijn als beesten naar 't front gedreven,
naar 't schaamteloos kerkhof van onze jeugd.

't Was in de winter, het ijs lag op de vlakke.
Mijn beide voeten zijn er bevroren.
Mijn beide voeten zijn er bevroren,
ik werd vervoerd naar een hospitaal.

Mijn beide voeten heeft men mij afgenomen.
Twee houten krukken heb ik gekregen.
Twee houten krukken heb ik gekregen,
en 'k werd naar het ouderhuis gestuurd.

Men heeft me ook nog een staatspensioen gegeven,
van een paar centen, te weinig om te leven.
Zo word ik nu naar de bedelstaf gedreven
om niet te kreveren van hongerdood.

Ik het door tal van landen gezworven
en af en toe wat medelij verworven.
Maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
gaven me geen cent toen ik er om vroeg.
Maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
gaven me geen cent toen ik er om vroeg.
Maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
gaven me geen cent toen ik er om vroeg.