

96 Het lied van de straat

(t&m: Ed Kooyman)

Je vindt het lied op een oudere LP van 1975 (Als de stenen konden zingen) van de Antwerpse volkszanger Ed Kooyman.

In 1970 begon Ed Kooyman, op aanraden van Wannes Van De Velde, Antwerpse teksten te schrijven op de countrymuziek waar hij en Herman Van Haeren (zijn vaste gitarist) mee opgegroeid waren.

Deze originele combinatie scheen niet alleen het Antwerpse publiek aan te spreken, want Ed schuimde in zijn eentje heel Vlaanderen en zelfs een deel van Nederland af met zijn 5-string-banjo, concertina, autoharp en mondharmonica. Het lied is geen solidariteitslied pur sang en wellicht hadden we het nooit gezongen als we geen programma over de stad hadden gemaakt. In dit programma is het een mooi lied om de vreugde en het plezier in de stad te illustreren.