

Agur Agur

Gegroet gegroet vrienden
gegroet gegroet kameraden

Hier gekomen vandaag van ver
laat ons onze vriendschapsbanden versterken

Onderdrukte volkeren reageer samen met ons
Verdwaalden op de weg verenig je.

Wij zijn het die Europa moeten opbouwen
dan zal het krachtig leven, vandaag en morgen

Een Baskisch lied uit 1984 van Abendoak en Ideart, een Baskisch duo, dat we leerden naar aanleiding van de aanloop tot het Verenigd Europa. Als dat Europa geen rekening houdt met wat aan de basis leeft, met wie weerloos is en kwetsbaar, dan kunnen we het geen echt Verenigd en levenskrachtig Europa noemen.