

## **De Moorsoldaten**

*Het oorspronkelijke Duitse 'Die moorsoldaten' ontstond in 1933 in het concentratiekamp Papenburg in Borgermoor, naar aanleiding van een culturele manifestatie, uitgevoerd door de gevangenen onder de naam 'Circus Concentrati'. Concentratiekampen werden lang voor WO II reeds gebruikt om tegenstanders van het Nazi-regime in onder te brengen. Hans Eisler hoorde het lied van een ex-gevangene in 1935 in Londen en maakte er een bewerking op. Ondertussen is het lied internationaal geworden en wordt het in diverse talen gezongen. De tekst die wij zingen werd reeds in 1935 geschreven door de Nederlander Henk Wielek. Je vindt het lied terug op een LP van "Rum", een muziekgroep uit de 70-er jaren. De tekst van het 'Lied van de Vierde Wereld' werd op de melodie van de Moorsoldaten door de groepen van buurtwerk Kauwenberg te Antwerpen geschreven.*